



PESARO URBINO
LE MARCHE

ONTDEK, PROEF EN BELEEF



Provincia di
Pesaro e Urbino



Urbina, in het Metaurodal

Publicazione a cura del Servizio Turismo
della Provincia di Pesaro e Urbino

Supervisie:

Massimo Grandicelli

Coördinatie:

Ignazio Pucci, Fermo Giovanni Motta, Stefania Geminiani

Grafische planning:

Fernanda Marotti

Geschreven door:

Rolf en Inge Smit

Cà Beto - Sant'Angelo in Vado (PU)

Laat u verleiden door Pesaro-Urbino, de meest noordelijke provincie van Le Marche, grenzend aan Toscane en Umbrië. Gelegen tussen de prachtige stranden van de Adriatische kust en het golvende groene binnenland dat uitloopt in de spectaculaire bergtoppen van de Apennijnen. Hier ontspringen de rivieren die het landschap van Le Marche zijn karakteristieke vorm geven, geschilderd door Piero della Francesca en bezongen door de dichter Dante.

Reizend door Pesaro-Urbino geniet u van een continue afwisseling van natuur en cultuur: kastelen op onneembare rotsen, Romeinse opgravingen met prachtige mozaïeken, middeleeuwse kloosters, en paleizen met als absoluut hoogtepunt het Urbino van de schilder Rafaël. De stilte van de bergen, de olijfgaarden in de zacht glooiende heuvels en de aardkleuren die het landschap domineren vormen het decor. Voeg daarbij nog het palet van een fantastische, zeer betaalbare keuken en u begrijpt waarom u zult genieten in deze met recht unieke provincie.

Hoogtepunten uit geschiedenis, kunst en cultuur

Het is moeilijk voorstelbaar dat in zo'n idyllisch landschap zoveel historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Ooit marcheerde Hasdrubal, de broer van Hannibal, door dit gebied om vlakbij het latere Fano door de Romeinen verslagen te worden. De Romeinen legden om hun legioenen te verplaatsen de Via Flaminia aan, die nog steeds de provincie doorkruist. In de spectaculaire Gola del Furlo kunt u nog door een bijna 2000 jaar oude Romeinse tunnel rijden! Vele plaatsen kennen Romeinse restanten, zoals de Poort van Augustus in Fano. De opgravingen gaan nog steeds door. In Sant' Angelo in Vado is recent een prachtige Romeinse villa gevonden met schitterend mozaïekwerk.



Fano, Boog van Augustus



Mozaïek in Sant' Angelo in Vado, Domus del Mito

De mooiste vondsten bevinden zich in de archeologische musea in Pesaro, Fano, Fossombrone en Cagli. In Pergola bevinden zich de beroemde Bronzi dorati, 4 vergulde bronzen beelden uit de eerste eeuw die in stukken waren geslagen en door een boer toevallig in zijn akker werden teruggevonden. Vroeg Christelijke vondsten zijn onder andere in de vorm van prachtige mozaïeken te vinden onder de vloer van de Dom in Pesaro en in de sfeervolle parochiekerk van San Leo. In de Middeleeuwen zien we veel kloosters verschijnen, waaronder Fonte Avellana aan de voet van de Monte Catria, al meer dan 1000 jaar een pelgrimsoord. Maar er zijn veel meer prachtige kerken en kloosters, vaak voorzien van kunstwerken van de hand van grote meesters zoals Giotto of Santi, de vader van Rafaël.

In de late Middeleeuwen gaan twee rivaliserende families het gebied domineren: de Malatesta, die hun sporen hebben nagelaten in het kasteel van Gradara, het paleis in Pesaro en hun kasteel en grafmonument in Fano.

Hun grote tegenstanders zijn de Montefeltro, van wie u nog het prachtige paleis in Urbino en de buitenverblijven in Urbania en Sassocorvaro kunt bezoeken. Vooral Federico da Montefeltro zou een leidende rol spelen in de vroege Renaissance. Aan zijn hof werkten grote kunstenaars als Bramante, Santi en Piero della Francesca.



Federico da Montefeltro met zijn zoon Guidobaldo van Pedro Berruguete



Palla van Pesaro

Urbino, de Ideale Stad

Het pronkstuk van de provincie is zonder meer Urbino. Het uiterlijk van de stad werd bepaald door Federico da Montefeltro, die hier het indrukwekkende Palazzo Ducale liet bouwen.

In het palazzo wilde deze bijzondere hertog laten zien dat hij niet alleen een beroemd militair genie was, maar ook een man van kunst en religie. Hij wilde de middeleeuwse stad transformeren in een voorbeeld voor alle Renaissancesteden en begon bij zijn eigen paleis. Tegenwoordig is hier de Nationale Galerie van Le Marche ondergebracht met talrijke meesterwerken uit de schilderkunst van Piero della Francesca tot Rafaël. De studeerkamer van de hertog geldt als een wonder van houtinlegkunst, dat u absoluut niet mag missen.

Na deze Gouden Eeuw neemt de Kerk de macht over tot de eenwording van Italië. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin ook deze provincie ten prooi viel aan vernietiging, werd hard gewerkt aan de wederopbouw. Overal vond prachtig restauratiewerk plaats en kunst en cultuur bloeiden als nooit tevoren. Of het nu gaat om moderne kunst in de Kunstgalerie Museo-Quadriera Cesarini in Fossombrone, de Palla in Pesaro of opera- en theaterfestivals, als u van kunst houdt, zult u zeker aan uw trekken komen.



Urbino, Palazzo ducale



Urbino

Maar er is veel meer: prachtige Gotische fresco's in het Oratorium van de S. Giovanni Battista, het geboortehuis van Rafaël, het Fortezza Albornoz met een heerlijk uitzicht en de Duomo, ooit de privékerk van Federico. Dwalend door de steile straatjes geniet u van de bijzondere winkeltjes, ateliers en gezellige terrasjes van deze universiteitsstad.

Urbino, geboortehuis van Rafaël



Fano: de Romeinse stad

Wandelend in Fano proef je ook vandaag de dag nog de Romeinse sferen: de huidige hoofdstraten corresponderen met de Romeinse van weleer en hebben altijd iets van het verleden behouden. De Porta Augusta, tweeduizend jaar oud, geeft nog steeds toegang tot het oude centrum en de Romeinse muren zijn nog deels intact. Een deel van het ondergrondse Romeinse Fano kunt u via het VVV bezoeken.

In latere tijden viel deze oude stad onder de invloed van de Malatesta. Van hen resteren nog het Fortezza Malatestiana, het oude paleis, dat nu een museum is met een grote pinacothek en vooral de kerk met een deel van hun praalgraven. Ook al werden deze Tomba dei Malatesti in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd, wat over is geeft nog steeds een aardig idee van de glorie en rijkdom van weleer. Het gezellige piazza XX Settembre is het hart van de stad rond de fontein van Fortuna. Hier wordt op woensdag en zaterdag ook een leuke weekmarkt georganiseerd. In juli mag u in geen geval het spectaculaire Fano dei Caesari missen.

De Fortunafontein op het Piazza XX Settembre



Pesaro, stad van Rossini



Gioacchino Rossini

Mondainer is het karakter van Pesaro. Ook hier een Romeinse erfenis zichtbaar onder de duomo, waar twee prachtige mozaïekvloeren verborgen liggen. In het huidige centrum is de Malatesta-invloed aanwezig: in de bij de bevolking geliefde Santa Maria delle Grazie bijvoorbeeld, maar bovenal net buiten Pesaro in het Renaissancekasteel Gradara. Hier vond de romantische liefdesgeschiedenis plaats van Paolo en Francesca, die zo wreed zijn einde vond. Door Dante werd deze vereeuwigd in zijn Divina Commedia.



*Pesaro
Piazza del Popolo*

Pesaro is ook de stad van de muziek met het Rossini Opera Festival, het geboortehuis van deze componist en het schitterende operagebouw. Maar ook in de 19e eeuw was het belangrijk toen het badtoerisme ontstond. Dat is nog goed te zien in de vele prachtige villa's met als meest opvallende de Villino Ruggerino in Art Nouveau aan de mooie boulevard. In het gezellige centrum is dagelijks een kleine sfeervolle markt. Interessante archeologische en historische musea, unieke koffiebars zoals het Casetta Vaccai en de mooie, langzaam aflopende stranden completeren het geheel.

het sprookjesachtige kasteel van Gradara



Witte stranden langs azuurblouwe zee

Langs de prachtige Adriatische kust van Pesaro-Urbino is voor een ieder iets te vinden. Van intieme kleine baaitjes die u via een steile afdaling bereikt tot prachtige lange zandstranden met alle voorzieningen. De Pesaro-Urbino Riviera biedt 40 km met verschillende soorten stranden, meestal bestaande uit fijn zandstrand. Het meest noordelijk bevindt zich de mondaine badplaats Gabicce Mare. De hoofdstad Pesaro beschikt over maar liefst 8km fijn zandstrand, ideaal voor een vakantie aan zee, maar dichtbij een bijzondere oude binnenstad. In Fano met haar pittoreske vissershaven, waar u kunt zien hoe de vangst aan wal gebracht wordt, kunt u kiezen uit een zandstrand dat langzaam afloopt in zee of de Sassonia met kleine rotsachtige baaitjes. Dan volgen nog de kindvriendelijke stranden van Torrette en tot slot Marrotta, bekend om zijn visrestaurants. Overal zijn volop mogelijkheden voor vermaak en watersport, van strandvolleybal tot zeilen of windsurfen. En bijna overal zijn er bij het strand voldoende accommodaties aanwezig met winkels en restaurants binnen handbereik.

het paradijselijke strand vanaf Monte San Bartolo



Natuur in optima forma

Direct achter het strand strekken zich de glooiende heuvels uit tot aan de voet van de Apennijnen. Het landschap verandert elk seizoen.

Na de sneeuw van de winter volgen in het voorjaar velden met klaprozen, wilde orchideeën en cyclamen en heerlijk geurende acaciabomen. Zonnebloemvelden en olijfgaarden domineren tijdens het zomerseizoen.



De spectaculaire Gola del Furlo

In de herfst vindt de druivenoogst plaats en worden natuurlijk truffels gezocht. Naast de diversiteit in seizoenen biedt de natuur nog vele andere mogelijkheden. Van natuurparken zoals de Gola del Furlo met haar spectaculaire kloof tot de Tafelberg Simoncello waarop u kunt wandelen met schitterend uitzicht rondom. U kunt ook reeën en ander wildlife spotten langs de beboste flanken van de Monte Catria of Monte Nerone, neerkijkend op kleine stadjes in diepe dalen.

Leuk is om een rivierdal helemaal te volgen tot de top van de bergen. Flora en fauna veranderen voortdurend. In de meeste rivieren zoals de Metauro kun je heerlijk zwemmen bij kleine watervalletjes.

Sport en wellness

Het groene karakter van Pesaro-Urbino en de prachtige natuur vormen een mooie achtergrond voor een actieve en gezonde vakantie. Er zijn maar liefst drie thermale baden waar u in een prachtige omgeving kunt genieten van de weldadige werking van de natuur: Montegrimano, vlakbij het middeleeuwse juweeltje Montecerignone; Macerata Feltria, waar de Romeinen al een thermaal bad namen en Petriano, gelegen vlakbij Urbino.



Houdt u meer van wandelen of fietsen? Zowel grotere tochten langs de toppen van de Apennijnen als aangename wandelingen over de klippen van de Colli Pesaresi met spectaculair uitzicht op de blauwe zee, zijn mogelijk. Heerlijk is het ook wandelen of fietsen in één van de nationale parken, waar ver boven u de adelaars hun vleugels majestueus bewegen. Geniet tijdens uw wandeling van de geuren van wilde kamperfoelie, brem en bosorchideeën, terwijl een ree of stekelvarken plots uw weg kruist.

Gratis wandelkaarten zijn verkrijgbaar bij de lokale VVV (Ufficio del Turismo).

Voor de sportieve toerist is er in alle seizoenen iets te doen. Skiën in de winter rond de Monte Carpegna, Monte Catria en Monte Nerone. Mountainbiken of paardrijden door prachtige natuur kan eigenlijk in alle seizoenen. En natuurlijk kunt u klimtochten ondernemen onder andere vanuit Piobbico. In diverse steden staan gratis fietsen beschikbaar voor toeristen.



Feesten en bijzondere gebeurtenissen

Muziek

In de provincie worden het hele jaar door talrijke artistieke, culturele en folkloristische evenementen georganiseerd en vooral in de zomer zijn er veel muzikale mogelijkheden. Pesaro kent het beroemde Rossini Opera Festival. Urbino het festival van Antieke Muziek. Fano heeft het Adriatisch Carnaval, Jazz by the Sea in de zomer en een internationaal concours van Koren. Maar ook in de kleinere plaatsen wordt veel georganiseerd. In Urbania studeren bijvoorbeeld tijdens de zomer operazangers uit de hele wereld, die elke week uitvoeringen verzorgen. Elk VVV kan u een lijst geven van evenementen op muzikaal gebied.

Theater

Vele prachtige theaters zijn te bezoeken in de hele provincie. U kunt voor relatief weinig geld zelfs uw eigen loge afhuren. Heel anders is het Internationaal Film Festival in Pesaro voor experimentele en vernieuwende film en het Festival van Dramakunst.

Het theater van Fano



Palio's

Iedereen kent de beroemde palio (paardenrace) van Siena, maar een palio is eigenlijk niet meer dan een wedstrijd tussen de wijken van een dorp of stad. En dat hoeft geen paardenrace te zijn. Wat te denken van de Ezelpalio van Mercatello sul Metauro of de Kikkerpalio in Fermignano?



Sagra

Sagra zijn in oorsprong religieuze feesten, maar kennen altijd een eetelement. Zo is er een sagra van de tuinboon, kastanje of polenta. Gezellige authentieke feesten, waarbij de hele bevolking aan lange tafels geniet van het dolce vita.

Markten van bijzondere producten



Bekend is de Internationale antiekbeurs van Pennabili, maar er zijn vele antiekmarkten vooral op de eerste zondag van de maand. De paardenmarkt in Chiaserna di Catiano en de Olijfoliemarkt van Cartoceto zijn bekend in de verre omgeving. In Cartoceto kunt u een heerlijke lokale extra vergine olie proeven en kopen.

In oktober zijn er truffelfestivals o.a. in Acqualagna, Sant'Angelo in Vado, Sant'Agata Feltria, Pergola, Apecchio en Fossombrone. Gezellige markten waar niet alleen truffelproducten kunnen worden geproefd, maar ook lokale kazen als een pecorino die in een grot gerijpt wordt of de beroemde ham uit Carpegna.

Historische feesten

Waan u even in de Middeleeuwen of Renaissance tijdens één van de historische feesten. Beleef een optocht van het hof in Urbino of woon de Caccia al Cinghiale (jacht op het everzwijn) bij in Mondolfo.

Maar u kunt ook in de straten van stadjes als Sassocorvaro of Montecerignone genieten van gerechten van eeuwen terug geserveerd door inwoners, verkleed als historische figuren.

De meeste historische feesten worden gecombineerd met middeleeuwse wedstrijden, vaak begeleid door muziek uit die periode.

In de winter kunt u eveneens bijzondere feesten beleven.

Het belangrijkste in deze tijd is het feest van de Befana. De Befana is een soort vriendelijke heks, die begin januari de kinderen van cadeautjes voorziet. Het is in Italië een nationaal feest zoals Sinterklaas.

Het huisje van de Befana staat in Urbania, waar de kinderen bij haar op bezoek kunnen of toezien hoe zij afdaalt vanaf de toren van het gemeentehuis.

In deze periode zijn er ook wandelingen langs Kerststallen uitgezet bijvoorbeeld in Urbino de Via dei Presepi. Leuk om mee te maken is het feest in het met kaarsen verlichte Candelara op 8 december.



De beroemde Befana van Urbania



*Middeleeuws feest
in Cagli*

Lekker eten en drinken

De combinatie van zee, bergen en een heerlijk klimaat heeft zeker bijgedragen tot een bijzondere, eigen keuken. Eigenlijk zijn er twee verschillende keukens, die elk een verkenning meer dan waard zijn.

De keuken van de kust: natuurlijk zijn er heerlijke visschotels met vis die dezelfde ochtend in de haven van Pesaro of Fano is binnengebracht. Beroemd is de vissoep van Fano, de brodetto. U treft allerlei lokale vissen aan: heerlijk om te ontdekken in één van de vele visrestaurants.



De keuken van het binnenland en de bergen: vleesgerechten, waaronder de beroemde Carpegnam, maar ook coniglio in porchetta, konijn bereid in een omhulsel van varkensvlees, zijn zeker een aanrader. En natuurlijk een overvloed aan paddenstoelen (met name rond de Monte Nerone) en truffels. Vooral in oktober tijdens de truffelfeesten kunt u genieten van deze delicatessen. Erg leuk is het om op pad te gaan met een truffelzoeker. Verder zijn er heerlijke kazen zoals de Formaggio di Fossa, die rijpt in stro onder de grond en de Casciotta di Urbino, ooit al een favoriet van Michelangelo. En natuurlijk diverse soorten pecorino.

Zeker de moeite waard zijn de lokale wijnen. In de heuvels rond Pesaro rijpt vlakbij de zee de Colli Pesaresi, gemaakt van de sangiovesedruif; langs de Metauro groeit de Bianchetto del Metauro, minder bekend maar een aanrader. Verder worden in het binnenland de heerlijke wilde kersenwijn 'visciola' geproduceerd, evenals de vin Santo, de zoete dessertwijn die Pavarotti hier graag kwam kopen.

De lijst van specialiteiten is bijna eindeloos: heerlijke huisgemaakte worst, slakken, 'cappelletti in brodo', een pastasoep en heerlijke gegrilde vleesgerechten.

Erg aangenaam is dat u zelfs in de toeristische gebieden voor weinig geld heerlijk kunt eten en drinken, terwijl u in het binnenland soms uw ogen niet gelooft bij de prijzen. Zo kunt u een espresso drinken vanaf 80 cent! Probeer eens één van de vele specialiteiten en u begrijpt waarom Pesaro-Urbino ook wel de delicatessenprovincie wordt genoemd. Niet voor niets hoort het bij de top 5 van Italië op het gebied van kwaliteit van leven.



Praktische informatie

Naar Pesaro-Urbino

Vanaf Nederland is het ongeveer 1250 km per auto. U arriveert via Zwitserland en Milaan bij Bologna, waar u via de A14 Pesaro-Urbino bereikt. **Per trein:** u komt vanuit Bologna en neemt dan de trein richting Ancona of Lecce. Vanuit Rome kunt u via Ancona-Falconara naar Pesaro-Urbino reizen. Zie www.trenitalia.it

Vliegtuig: de vliegvelden van Bologna, Rimini en Ancona bieden goede mogelijkheden. Met name via Ryanair en German Wings kunt u voor weinig geld vliegen en makkelijk via hen een huurauto regelen. Zie www.ryanair.com of www.germanwings.de

Reizen in Pesaro-Urbino

Er is prima lokaal busvervoer in de provincie. Zie bijv. www.adriabus.eu. Een goede optie is de Visitcard, te koop voor 10 euro bij o.a. de VVV, waarmee u 3 dagen onbeperkt met de bus kunt reizen. Ook zijn er goede treinverbindingen langs de kust. Wilt u echt genieten van het binnenland, is de (huur)auto de beste optie. Vele gemeentes hebben gratis fietsen, die u kunt gebruiken.

Verblijf

Er zijn vele mogelijkheden van luxe hotels aan de kust tot B&B of agriturismo in het binnenland. Campings zijn vooral aan de kust gelegen, maar ook vlakbij Urbino. Informatie vindt u op www.turismo.pesarourbino.it

Openingstijden

De meeste musea zijn op maandag gesloten. Veel winkels en kerken zijn alleen in de ochtend en na vier uur open.

Weer en klimaat

Eigenlijk is elk seizoen geschikt om Pesaro-Urbino te bezoeken. In de lente is er de bloemenpracht en is de temperatuur ideaal om excursies te maken of lange wandelingen. Gemiddeld is de temperatuur dan tussen de 15 en 25 graden. Vanaf eind juni wordt het warmer en is de zee een heerlijke bron van verkoeling. In de avonden koelt het echter af, zeker als u iets hoger in de heuvels bent. Ideaal weer voor bergwandelingen in de Apennijnen. Overdag kunnen de temperaturen oplopen tot zo'n 30 a 35 graden en in de bergen 5 tot 10 graden koeler. De prachtige herfstkleuren kunnen nog vergezeld gaan van aangename temperaturen. De winter tot slot biedt mogelijkheden voor sport in de bergen. Aan zee kan het nog steeds aangenaam zijn.

VVV Provincie Pesaro Urbino:

www.turismo.pesarourbino.it

Via Mazzolari, 4 - tel. +39 0721.3592501/2502 - info@turismo.pesarourbino.it

VVV Fano:

Via C. Battisti, 10 - tel. +39 0721.803534 - iat.fano@provincia.ps.it

VVV Gabicce Mare:

Viale della Vittoria, 42 - tel. +39 0541.954424 - iat.gabicce@provincia.ps.it

VVV Pesaro:

Viale Trieste, 164 - tel. +39 0721.69341 - iat.pesaro@provincia.ps.it

VVV Urbino:

Piazza Rinascimento, 1 - tel. +39 0722.2613 - iat.urbino@provincia.ps.it



Legenda

- Jachthaven
- Badplaats
- Camping
- Kuuroord
- Wintersport

- Kasteel, burcht, paleis
- Kerk
- Religieus gebouw
- Monument, opgraving, ruine
- Museum



Pesaro URBINO
TURISMO